

Paarse vrijdag

Vandaag zie ik regenbogen
en kleurt mijn hart een beetje paars
is anders zijn de standaard
en zijn eenheidsworsten schaars

Er is geen dag hetzelfde
en laat dat nou ook gelden voor de mens
Afwijken is geen afwijking
wél een diepgevoelde wens

Niet door exact hetzelfde te leven
staan we met z'n allen sterk
Straks moet ik nog iedere zomer naar Frankrijk
of dagelijks kaas op mijn brood naar mijn werk

Ik houd van couscous, hutspot, roti
maar ook een bakkie patat op z'n tijd
Dus schrijf mij geen smaak voor
ik bepaal graag zélf mijn identiteit

Er is geen verkeerd lichaam
slechts een lichaam dat je past
Er is geen foute keuze
hoogstens een keuze die verrast

Je wordt geen winnaar
door hard te roepen hoe het hoort
Je verliest door anderen te beperken
en doet zo ook jezelf tekort

Dus gun mij, mijn vrijheid
en dat ik mijn grenzen verken
Zo ben ik altijd mijzelf
door te zijn, wie ik ten diepste ben

Ter gelegenheid van Paarse Vrijdag op het Vlietland College
Marianne van Velzen - Stadsdichter van Leiden